

Joris op 't Zand



Terugblik op "Zie je zondag!" (blz. 10 e.v.)

foto: EO-uitzending

Informatieblad van de
oud-katholieke parochie van Amersfoort

Deze versie is zo veel mogelijk ontdaan van gegevens die in strijd kunnen zijn met de AVG.

Kerkgebouw: 't Zand 13, 3811 GB Amersfoort
Joriszaal Boldersstraat 2, 3811 GG Amersfoort
☎ 033-4721506 (zeer beperkt)

Pastoor Louis Runhaar
't Zand 15, 3811 GB Amersfoort
☎ 033-4940390; ✉ louis.runhaar@okkn.nl

Kerkbestuur
Voorzitter Louis Runhaar
Secretaris a.i. Lydia Janssen
Sibeliusstraat 14, 3816 ML Amersfoort
☎ 033-4750663; ✉ secretaris@amersfoort.okkn.nl

Penningmeester Paul de Leeuw van Weenen
(t/m 31/10) ☎ 035-5880135; ✉ penningmeester@amersfoort.okkn.nl
vanaf 1/11 Marta Schouten-Kropielnicka
☎ 06-20298931; ✉ martaschouten@gmail.com

Lid Dick Noordzij
☎ 0318-220829; ✉ noordzij.dick@gmail.com

Lid Wilma van Oevelen-Eijkelboom
☎ 035-6010246; ✉ oevelen@xs4all.nl

Kosters coördinatie: Allan Cramer; ✉ ascramer@hotmail.com
Beheerder parochiezaal ✉ verhuur@okkn.amersfoort.nl (coördinatie)
Webmaster Ingeborg van 't Erve-Bosch
☎ 033-8884705; ✉ ingeborg@vanterve.com

Bankrekeningen:

ING: NL62 INGB 0000 4437 46
T.n.v.: Kerkbestuur oud-katholieke parochie Amersfoort

ING: NL40 INGB 0000 4303 68
T.n.v. Stichting Beheer & Behoud Kunstbezit H. Georgius Amersfoort

Vertrouwenspersonen

Meldpunt seksueel misbruik in de kerk: www.smpr.nl

Slachtofferhulp Nederland: www.slachtofferhulp.nl

Intern: oudkatholiek.nl/organisatie/veilige-kerk

Klachten

Klachtencommissie Seksueel Misbruik OKKN klachtencommissie@okkn.nl

★Kopijsluiting: 8 november 2020★

VOORWOORD

Pas toen ik tijdens mijn vakantie de uitzendingen van 'Zie je Zondag!' (zie de terugblik op blz. 10-13) zag, realiseerde ik mij dat ik het zingen van de liederen en de gebeden mis. Zeker, de gesproken vieringen hebben in hun verstillings hun eigen kwaliteit, waardoor bepaalde woorden anders binnenkomen, zoals bijvoorbeeld de gebeden bij het klaarmaken van de gaven. Maar toch, dat zingen... dat communiceert toch op een ander niveau. Welk niveau dat is, weet ik niet. Daarvan heb ik geen verstand. Wel weet ik dat zingen lichaam en ziel op een heel andere manier in beweging brengt dan spreken. Het kan je optillen, zelfs boven je individuele bewustzijn. Als je innerlijk vastzit of rondjes draait, kan het lied van lof en dank aan God je innerlijk soms met zachte hand over de streep trekken.

Gelukkig viel het in de afgelopen maanden niet helemaal stil: de organisten lieten van zich horen, soms ook op de vleugel, het koor vond in samenwerking met het kerkbestuur creatieve wegen om de zang en de samenhang (!) in leven te houden, we hadden een viering in de open lucht (zie hieronder) en natuurlijk kon er thuis worden meegezongen met de livestreams vanuit onze kerk. Dit alles neemt niet weg dat we allemaal uitzien naar betere tijden, waarin we wellicht deze woorden van Martin de Geus en Dirk Zwart samen zingend in de mond kunnen nemen: *“Er is een stilte die kan zingen, een zwijgen dat vervoert, maar nu de lofzang weer mag klinken, zijn wij verrukt, ontroerd. O God, u loven is ons leven, u prijzen zij aan zij - welke gevaren ons omgeven, u was en blijft nabij.”*

Pastoor Louis



Terugblik

Niet met twee of drie (Matteüs 18.20), maar met meer dan 55 parochianen waren wij zondag 6 september bijeen. Dankzij een eucharistieviering in de open lucht, in de tuin van Alticollense, was het voor het eerst sinds maanden weer mogelijk om op volle sterkte bij elkaar te komen voor de liturgie en de onderlinge ontmoeting. Met een glanzend processiekrans tussen de struiken, een tot altaar getransformeerde tuintafel, gehuurde geluidsversterking, meegebrachte tuinstoelen en communie in een grote kring rondom het veld was het voor de kerkgangers, jong en oud, een vreugdevolle ervaring om samen te zijn onder de blauwe hemelkoepel.

Voor een aantal parochianen was het voor het eerst sinds maart dat ze weer naar de kerk durfden te komen. In de buitenlucht, op 1,5 meter afstand van elkaar, was het eindelijk mogelijk om, begeleid door accordeon, uit volle borst te kunnen zingen, tot lof van de Allerhoogste en tot versterking van het gemoed. En dan was er ook nog koffie en zelfgemaakte cake nadien. 'Waar hebben wij het aan verdiend?', zou Gerard Reve hebben gezegd.

Onder deze omstandigheden was de openluchtmis niets minder dan een stuk gemeenteopbouw in tijden van corona. De parochie kan er weer even tegen, in de gelovige wetenschap dat de Heer bij ons is, ook als we de komende maanden met 'twee of drie' bijeen zullen zijn.

Pastoor Louis

Parochianen en gastleden



In de afgelopen tijd verwisselden, ondanks alle perikelen, enkele parochianen van woonplek. Door hun verhuizing gaan een aantal deel uitmaken van een andere parochie, sommigen blijven parochianen in Amersfoort. We wensen allen vele goede jaren in hun nieuwe huis!

Van het kerkbestuur

Afscheid van penningmeester Paul de Leeuw van Weenen

Supersnelle betaling van ingediende declaraties en heldere financiële verslagen op de gemeentevergaderingen waarvoor de kascommissies doorgaans veel lof hadden. Dat is wat de gemiddelde parochiaan waarschijnlijk vooral heeft gemerkt van de jaren dat Paul de Leeuw van Weenen lid was van het kerkbestuur. De laatste zes (van acht) jaren in de functie van penningmeester. Zijn bestuursperiode eindigt op 31 oktober aanstaande. In de vergaderingen van het kerkbestuur kon hij door een enkel woord of een enkele vraag, de discussie open gooien, of ons een andere kant van de zaak laten zien. Met zijn bedachtzaamheid en relativeringsvermogen bracht hij zaken die (te) gehaast gingen in rustiger vaarwater. Als penningmeester toonde hij zich zuinig in het besef dat we geld van parochianen uitgeven maar royaal als het ging om persoonlijke noden van parochianen of anderen. Dat je een kerk ook op afstand kunt besturen liet hij zien door tijdens zijn zeer regelmatige verblijf in Hongarije nauwgezet zijn penningmeesterstaken uit te voeren en door via e-mail te reageren op de agenda en op de verslagen van de vergaderingen.

Kleine financiële problemen konden soms met een sms-je worden opgelost. Helaas ontdekten we de mogelijkheid van meevergaderen via Zoom pas in de coronacrisis...



We zijn Paul buitengewoon dankbaar voor zijn werk voor onze parochie de afgelopen acht jaar en we waarderen het des te meer dat hij in 2012 bereid was om toe te treden tot het kerkbestuur omdat hij er toen, in een iets verder verleden, al een eerdere bestuursperiode in onze parochie op had zitten.

Namens het kerkbestuur, Louis Runhaar

Wisselingen in het kerkbestuur

Op 31 oktober eindigt de tweede bestuurstermijn van onze penningmeester Paul de Leeuw van Weenen. Dit betekent dat hij dan afscheid neemt van het kerkbestuur. Kerkbestuurslid Marta Schouten wordt momenteel door Paul ingewerkt en is vanaf 1 november penningmeester.

Vanaf 1 september is Wilma van Oevelen benoemd als nieuw lid van het kerkbestuur. Het is de bedoeling dat zij vanaf 1 januari secretaris van het kerkbestuur wordt. Ofschoon mijn tweede bestuurstermijn op 31 maart j.l. eindigde, blijf ik, met dispensatie van de bisschop-elect, tot en met 31 december de taak van secretaris vervullen om zo tegemoet te komen aan de wens van Wilma om zich eerst enige maanden in te werken voordat ze onze nieuwe secretaris wordt.

Lydia Janssen, secretaris a.i.

Collectes in de komende periode

Hieronder vindt u het overzicht van de ingeplande collectedoelen tijdens het offertoriumgezag voor de komende periode.

- 20 september Terre des Hommes
- 27 september Stichting KiKa
- 4 oktober Missie Sint Paulus
- 18 oktober Ontwikkelingssamenwerking OKKN
- 25 oktober Stichting KiKa
- 1 november Voedselbank
- 15 november Kerstmis voor iedereen
- 22 november Diaconaal werk OKKN



Paul de Leeuw van Weenen, penningmeester

Jaarcijfers 2019

Door het vervallen van de voorjaarsgemeentevergadering, heb ik nog geen verantwoording aan de parochie kunnen afleggen over de financiële cijfers 2019. Alles is wel al gecontroleerd door de kascontrolecommissie en goedgekeurd. Om de parochianen toch inzicht te geven in het financiële reilen en zeilen van de parochie, publiceer ik nu de cijfers in de Joris op 't Zand. Indien u hier vragen over heeft, kunt u mij die stellen per e-mail:

✉ penningmeester@amersfoort.okkn.nl

De kascontrolecommissie, bestaande uit Frank en Barthold, heeft de cijfers goedgekeurd. Alle stukken zijn verstuurd naar het bisschoppelijk bureau. Goedkeuring door de bisschop neemt altijd wat meer tijd, maar wordt vol vertrouwen tegemoet gezien.

Paul de Leeuw van Weenen, penningmeester

Financiële situatie 2020

Door de coronamaatregelen kunnen er per zondag minder mensen in de kerk aanwezig zijn. Daardoor zijn de collecte opbrengsten een stuk minder dan normaal. Gelukkig zijn er diverse parochianen die toch apart geld overmaken voor de parochie. Veel van onze uitgaven gaan immers normaal door. Ik dank de gulle gevers hiervoor en roep de mensen die nog niet iets extra's overmaakten op het goede voorbeeld van hun medeparochianen na te volgen.

Alle beetjes helpen.



Denkt u er ook aan uw toegezegde bijdrage aan Kerkbalans nog dit jaar over te maken? Alvast hartelijk dank.

Paul de Leeuw van Weenen, penningmeester

Diaconaat

Voedselbankactie

Langzamerhand proberen we weer ons “gewone” leven te doen en de draad op te pakken. Volgen de regels op van de overheid, worden heen en weer geslingerd tussen geboden en verboden. Wat is juist en wat moet ik doen of laten? Nu eten, drinken en ademen gaat gewoon door; dus ook de zaken voor de ambassadeurs van de Voedselbank. Nu we concreet geen boodschappen inzamelen, maar wellicht wel financieel bijdragen, wil ik graag samen met de penningmeester melden welk bedrag de collecte van 21 juni jl. (voor de Voedselbank) heeft opgebracht. De collecte heeft € 169,50 voor de Voedselbank opgeleverd.



Door nu geld over te maken, kan de Voedselbank gericht de aankopen doen die nodig zijn. Zo wordt er geen voedsel verspild of worden geen onnodige producten naar de Voedselbank gebracht. Het blijft nog steeds een onzekere situatie met dit corona-virus, maar laten wij als parochie een zekerheid geven, dat wij de voedselbank van Amersfoort ondersteunen, hetzij door een gift of op een andere wijze. Na contact te hebben gezocht met de Voedselbank Amersfoort en gevraagd te hebben waar dringend behoefte aan is, is - in samenspraak met het kerkbestuur - een substantieel bedrag overgemaakt.

Wij blijven rekenen op uw bijdrage!!

Met hartelijke groet, Martine en Hans

collecteren “nieuwe” stijl

Doppen sparen ten behoeve van Hulphonden

Nu de kerk reeds een half jaar gesloten is, heeft u wellicht gewoon doorgespaard en heeft u nu een hele voorraad thuis. Er is nog altijd een mogelijkheid om deze naar de kerk te brengen of bij de pastorie af te geven; de ingezamelde doppen worden dan door mij opgehaald en weggebracht. Inmiddels heb ik drie volle tassen weggebracht, een mooi resultaat over het 1^e halfjaar 2020, dus spaart u gewoon door.

Hans

Tip: zorg voor schone doppen!

Alle ronde plastic doppen en deksels zijn welkom, van mineraalwaterflessen, frisdrankflessen, melk- of yoghurtzakken, fruitsappakken en sportdrank (zonder het kleine doorzichtige dopje binnenin). Maar ook doppen van slagroombussen, doseerdopjes van wasmiddelflessen en deksels van pindakaas- en chocopastapotten.

Schoenendozenactie

Dit jaar wordt u weer gevraagd mee te doen met de actie schoenendoos. De actie gaat ondanks Corona gewoon door.



Misschien nu zelfs wel extra nodig om kinderen elders te steunen.

De aftrap voor de actie is op zondag 27 september en u kunt tot en met zondag 13 december uw schoenendozen inleveren. Daarna gaan ze naar het inzamelpunt in Ochten.

De opzet is hetzelfde als vorige jaren: vul een schoenendoos met school- en andere handige spullen en doe in een envelop, die u met behulp van elastiek op de doos vastmaakt, € 5,00 voor de verzendkosten. De dozen gaan naar kinderen in Afrika en Oost-Europa en zo mogelijk naar kinderen in vluchtelingenkampen in Griekenland.

Meer informatie is te vinden op www.schoenendoosactie.nl

Mary-Ann

Kinderkerk

Op 1 maart de eerste zondag van de veertigdagentijd was het de laatste keer dat we kinderkerk hadden. Hierna kwamen de regels rond covid-19.

Zoals elk jaar was er op de laatste zondag voor de grote vakantie een dienst voor jong en oud gepland. Deze kon uiteraard niet doorgaan. Wel is de picknick, na afloop van de dienst doorgedaan. De kinderen en hun ouders kwamen bij elkaar in de pastoretuin voor een gezellig samenzijn.

Op 30 augustus was het feest. Voor het eerst weer kinderkerk. Dat hier behoefte aan is blijkt wel uit het feit dat alle kinderen uit onze gemeenschap waren aangemeld. Nu werd de kaars van de kinderkerk aangestoken en bleef niet, zoals tijdens de live stream uitzendingen op het altaar, maar werd door de kinderen meegenomen naar de Joriszal. Hier gingen we met elkaar aan het werk met een tekst uit de Bijbel.

“Dwaze woorden kunnen mensen veel pijn doen, maar wijze woorden kunnen mensen beter maken.” (Spreuken 12:18 BGT)



Het is de bedoeling de komende tijd op de vierde zondag van de maand kinderkerk te hebben.

Iedere maand wordt er een mailtje door de kinderkerkleiding verstuurd met informatie over de kinderkerk, het thema en de leiding. Mocht u interesse hebben in deze maandelijke mail (bv omdat u (klein)kind wel eens naar de kinderkerk komt) dan kunt u zich aanmelden via kinderkerk@amersfoort.okkn.nl.

Senioren

Bijeenkomsten seniorencafé

Op woensdag 15 juli 2020 hebben een aantal parochianen een 'test-seniorencafé' gehouden om te ervaren of we bij elkaar zouden kunnen komen, hoe we afstand kunnen houden en toch een gesprek kunnen voeren en gezamenlijk een kopje koffie/thee kunnen drinken. Omdat deze uitnodiging op zeer korte termijn werd verstuurd en het aantal aanwezigen beperkt moest blijven, werden alleen Amersfoortse parochianen uitgenodigd. Een dergelijke bijeenkomst bleek mogelijk; ook al omdat het weer goed was en we daarom buiten konden zitten, waarbij de stoelen op gepaste afstand op het terras stonden. Het was gezellig en goed om elkaar te ontmoeten. Het was heel plezierig om met elkaar te praten over de situatie waarin we allen verzeild zijn geraakt. Ons gesprek, dat vooral over ieders ervaring en beleving ging, was zo geanimeerd, dat de middag omvloog.



Afgesproken werd om gedurende de zomer eens in de 14 dagen bijeen te komen. Zoals voor de kerkdiensten is aanmelding voor deze seniorenbijeenkomsten nodig in verband met het beperkte aantal plaatsen.

Op woensdag 29 juli was de tweede bijeenkomst. Het was wederom mooi weer, zodat we met 10 parochianen op het terras konden zitten. Het gesprek bleef weer algemeen en geanimeerd. Iedereen wilde graag haar/zijn verhaal doen of soms een probleem ter sprake brengen. Wij hoorden van Frieda over haar bestuurswerk bij een Nederlandse Protestantse gemeenschap in Portugal. Een groep Nederlanders, die in Portugal in het najaar of de winter een aantal maanden wonen en daar een kerkelijke gemeenschap hebben gevormd. Heel interessant!

Omdat Mieke, de spil voor het initiatief, een week met vakantie ging, werd de volgende afspraak gemaakt voor woensdag 19 augustus. Er was weer een groepje enthousiaste parochianen aanwezig. Mieke verzorgde de opening en Wessel Jan sloot de middag af met een voorgelezen lied en gebed. In afwijking van hetgeen in de vorige bijeenkomst was afgesproken, ging de voorkeur nu uit om elke 3 weken bij elkaar te komen, dus de volgende bijeenkomsten zullen zijn op woensdag 9 september en woensdag 30 september. De regels m.b.t. de Corona beperkingen zullen op de voet worden gevolgd. Aanmelding voor deze bijeenkomsten blijft noodzakelijk.

Do

**ROOSTER VAN KERKDIENTEN van de OUD-KATHOLIEKE
PAROCHIE van de H. GEORGIUS te AMERSFOORT**

Viering	1e Schriftlezing	2e Schriftlezing	Evangelie
Zo 20 september 10.00 uur Zondag na Pinksteren 20 Eucharistieviering (online)	Jona 3,10 – 4,11	Filippenzen 1, 21-27	Matteüs 20, 1-16 pastoor Rudolf
Zo 27 september 10.00 uur Zondag na Pinksteren 21 Eucharistieviering	Ezechiël 18, 1-4 en 25-32	Filippenzen 2, 1-13	Matteüs 21, 28-32 pastoor Louis
Zo 4 oktober 10.00 uur Zondag na Pinksteren 22 Eucharistieviering (online)	Jesaja 5, 1-7	Filippenzen 2, 14-18	Matteüs 21, 33-43 pastoor Louis
Zo 11 oktober 10.00 uur Zondag na Pinksteren 23 Schriftlezing en gebed	Jesaja 25, 1-9	Filippenzen 3, 17-21	Matteüs 22, 1-14 lector Dick
Zo 18 oktober 10.00 uur H. Lucas, evangelist Eucharistieviering (online)	Jezus Sirach 38, 1-14	2 Timoteüs 4, 5-13	Lucas 4, 14-21 pastoor Louis
Zo 25 oktober 10.00 uur Zondag na Pinksteren 25 Eucharistieviering	Deuteronomium 6, 1-9	1 Tessalonicenzen 2, 1-8	Matteüs 22, 34-46 em. bisschop Joris
Zo 1 november 10.00 uur Allerheiligen/Allerzielen* Eucharistieviering	Wijsheid 3, 1-9	Openbaring 7, 2-4 en 9-17	Matteüs 5, 1-12 pastoor Louis
Zo 8 november 10.00 uur Zondag na Pinksteren 27 Schriftlezing en gebed	Jesaja 48, 17-21	1 Tessalonicenzen 4, 1-8	Matteüs 25, 14-34 lector Judith
Zo 15 november 10.00 uur Zondag na Pinksteren 28 Eucharistieviering	Ezechiël 34, 11- 17	1 Tessalonicenzen 4, 9-12	Matteüs 25, 31-46 pastoor louis
Zo 22 november 10.00 uur zondag van de Voleinding Eucharistieviering	Daniël 12, 1-3	1 Tessalonicenzen 5, 1-11	Matteüs 24, 15-35 pastoor Marieke

De lezingen in dit rooster zijn genomen uit het A-jaar van het Oud-Katholiek lectionarium

* **Allerzielen** wordt mogelijk apart gevierd, dit zal dan nog door onze secretaris bekend gemaakt worden.

De online vieringen vanuit de oud-katholieke parochie in Amersfoort zijn te volgen via een livestream op YouTube. Daar zijn de diensten ook op een later moment terug te kijken. Via de link op de website van de OKKN krijgt u toegang tot de livestream. Wanneer u op het afspeelicoontje klikt verschijnt een scherm met daarin de tekst 'Video niet beschikbaar' en daaronder '[Bekijk deze video op YouTube](#)'. Door op die laatste tekst te klikken wordt u doorgestuurd naar YouTube Live waar u de livestream kunt volgen. U kunt de vieringen ook rechtstreeks op YouTube live opzoeken (zoek op: 'vieringen oud-katholieke kerk van nederland'), ook op uw digitale TV. Op YouTube kunt u zich abonneren op het kanaal 'Vieringen Oud-Katholieke Kerk van Nederland'. Zo kunt u de komende weken de vieringen daar eenvoudig terugvinden. Het liturgieboekje voor de viering kunt u vanaf de zaterdag voor de dienst op de website downloaden.

Parochie op de buis



In het EO programma Zie je zondag! duikt presentatrice Marleen Stelling in de wereld van verschillende kerkelijke gemeenten; van conservatief tot vrijzinnig, van ingetogen tot uitbundig, van traditionele dorpskerk tot migrantenkerk. Elke drie weken bezoekt zij een andere gemeente.

Begin dit jaar - nog voor de uitbraak van het coronavirus - bezocht zij onze parochie. Er werden opnamen gemaakt tijdens een zondagse viering en (zowel thuis als in de kerk zelf) interviews afgenomen met een aantal parochianen: Allan, Marta en haar zoon Danny, Stephanie, Michiel en Ramon, Cor en Toos, Henk en natuurlijk pastoor Louis. Alle opnamen werd verwerkt in een drieluik waarbij per uitzending een specifiek aspect van onze Amersfoortse parochie werd belicht: het belang van 'rituelen', 'acceptatie' en 'een open kerkgemeenschap'. De redactie van Joris op 't Zand vroeg een aantal parochianen hoe ze de drie uitzendingen ¹ hebben ervaren en betrok daarbij naast degenen die meewerkten aan de opnamen ook enkele 'kijkers' uit de parochie.

Meewerken aan het programma

Hoe is dat eigenlijk: gevraagd worden om in het oog van een televisiecamera te vertellen over 'jouw' Amersfoortse parochie? Michiel en Ramon waren aanvankelijk sceptisch en vroegen zich af of het eigenlijk wel iets voor hen was. Maar na het oriënterende gesprek met de EO redacteur die iedereen vooraf thuis opzocht, besloten ze mee te werken en waren uiteindelijk enthousiast over het programma.

Pastoor Louis stemde direct in en vond het een prachtige gelegenheid om mensen te laten zien wat ons als oud-katholieke parochie en gelovigen beweegt.

Stephanie: 'Ik vond het wel leuk, maar ook best spannend. Ik reageer soms wat impulsief en roep dan direct 'ja!' maar toen we eenmaal bezig waren met de opnamen vond ik het wel spannend worden.'

Henk had nog nooit van het programma gehoord maar stemde eerst zonder aarzeling in om mee te werken. Na het eerste gesprek met de EO redacteur trok hij zich terug ('Dit is niks voor mij!'). Onder aandrang van het thuisfront en de redacteur besloot hij om toch mee te doen: 'Wie A zegt...'



¹ Het programma werd uitgezonden op de zondagochtenden van 26 juli, 2 en 9 augustus en is terug te zien [via Uitzending Gemist](#)



Niemand van de gefilmde parochianen had overigens een vooropgezette 'boodschap' die ze in het programma wilden benadrukken. Pastoor Louis wist wel dat de programmamakers echt op uitleg zaten te wachten en typeert zijn bijdrage aan het programma als 'liturgische catechese via de televisie': wat is de betekenis van bepaalde gebruiken? Wat bedoelen we er mee? Waarom doen we dit zus en dat zo? Achteraf bleek hem ook dat kijkers iets hebben gehad aan zijn toelichting.

Kwamen de thema's uit de verf?

De samenstellers van Zie je zondag! bleken zoals gezegd het verzamelde beeldmateriaal geordend te hebben met behulp van drie thema's: rituelen-acceptatie-open kerkgemeenschap. Aspecten die ze typerend achtten voor het gezicht van de Amersfoortse parochie en wellicht voor de oud-katholieke kerk als geheel.

De parochianen die aan het programma meewerkten waren van die thematische benadering overigens niet op de hoogte. Michiel en Ramon: 'We vonden dit jammer.' Ook voor sommige kijkers onder de parochianen waren de thema's niet altijd direct herkenbaar.

Henk realiseerde zich na de uitzendingen dat zo'n tv-portret vooral het verhaal is van de programmamakers: een (gewetensvolle) compilatie van de veelal zeer persoonlijke beelden en verhalen die parochianen hebben 'afgestaan'. Pastoor Louis: 'De thema's waren in alle uitzendingen duidelijk het *Leitmotiv*. In de tweede uitzending kwam het thema (acceptatie) m.i. het beste uit de verf, door de combinatie van de portretten met mijn toelichting en een veelzeggend preekfragment. Het sloot naadloos op elkaar aan.'

Een parochiaan die de uitzendingen volgde vindt: 'De uitleg van Allan over de communie vond ik heel mooi, net als de uitleg van de pastoor over een aantal rituelen. Maar een aantal fragmenten die bij de mensen thuis waren opgenomen, hadden uit het programma weggelaten kunnen worden, ik vond die soms te privé. Wel weer mooi dat er aandacht is besteed aan de acceptatie van homo's in onze kerk. En dat we een open kerk zijn!'

Nog een reactie van een echtpaar uit de parochie: 'In de eerste uitzending - over rituelen - kwam mooi naar voren dat het uiterlijke van rituelen voor veel meer staat: dat komt bijvoorbeeld ook tot uitdrukking in iemands toewijding aan het werk in de kerk, zoals het begeleiden van misdienaars.

Of: dat het bij zo'n ritueel om een inwijding gaat, zoals bij Danny. Die toewijding van de persoon en de aandacht van de gemeenschap van aanwezige gelovigen in de vieringen was zichtbaar en maakte invoelbaar dat daar echt iets gebeurt dat op geen andere manier is uit te leggen dan via de gebruikte beelden en verhalen.



Eigenlijk zat het thema 'acceptatie' wel in elke uitzending, door de getoonde diversiteit en warmte in de parochie. En ook dat we een open gemeenschap zijn. Dat sprak uit de liefdevolle filmbeelden: iedereen is welkom!

Een goed beeld van 'de' oud-katholieke kerk?

Welk plaatje is er nu uiteindelijk in Zie je zondag! geschetst? Kreeg een buitenstaander een goed beeld van de oud-katholieke kerk? Of... was het toch vooral een portret van de Amersfoortse parochie?

Desgevraagd vindt een parochiaan dat de drie thema's voldoende tot hun recht gekomen zijn in het relatief korte tijdsbestek van elke uitzending. En: 'Ook onze parochie kwam goed uit de verf: wat een geschakeerd gezelschap mensen. Veel warmte. Ubi caritas et amor, Deus ibi est: waar mensen zorg hebben voor elkaar en om elkaar geven, daar is God. Het drieluik was geen reclamespotje. Zo is het écht. En ja: het is natuurlijk wel zo dat je in een paar minuten eigenlijk veel te weinig over 'de' oud-katholieke kerk kunt vertellen.'



De meeste van de kijkende en gefilmde parochianen onderschrijven dat laatste: het programma bood dan wel mooie 'inkijkjes, persoonlijke portretten via de verhalen van parochianen, maar er ontstond onvoldoende een beeld van de landelijke kerk. In het programma ontbrak de bijdrage van een parochiaan die van huis uit oud-katholiek is.' Iemand stelt: 'Alle ondervraagden waren - op één na - 'zij-instromers'. Oud-katholieken verschillen per land en per streek in hun manier van kerk-zijn.'

Pastoor Louis: 'Ik denk dat er vooral een goed beeld is gegeven van de Amersfoortse parochie en dan met name van de vieringen. De bredere kerk (bisdom, kerkprovincie) kwam niet in beeld, wat overigens niet erg is: het gaat in Zie je zondag! juist om de beleving op het niveau van een parochie of gemeente.

Wel kwam er door de protestants-evangelische achtergrond van de programmamakers een wat zware nadruk te liggen op het materiële en rituele aspect van de (oud-)katholieke geloofsbeleving. Niet onterecht, maar wel wat eenzijdig. Dat geldt ook voor de aandacht voor Maria, die, hoewel op zichzelf goed katholiek, in de uitzendingen groter was dan in de gemiddelde oud-katholieke geloofspraktijk. Maar ik was onder de indruk van de mooie beelden, de passende muziek en het respect waarmee de portretten van de parochianen zijn gemaakt. Er sprak liefde uit. We zijn in een mooi licht gezet.'

Nog iets gemist?

Geen compleet beeld van 'de' oud-katholieke kerk en onze parochie dus. Zoals gezegd: de bijdrage van een 'onverstoorbare stamboom-oud-katholiek' ontbrak en het werd aannemelijk geacht dat vooral deze groep binnen de kerk zich minder of niet herkende in het drieluik.

Wat werd er zoal meer gemist? Een greep uit de reacties: De kinderkerk werd niet genoemd. Een thema als 'gezin' had wat meer aandacht mogen krijgen. Iemand miste het gegeven dat 'heel gelovige parochianen die nooit op zondag komen, zich tot in hun botten oud-katholiek voelen en verbonden blijven met de parochie.' Ook de verbinding die de OKKN voortdurend met andere kerken zoekt, kwam niet aan bod. Michiel had graag de opnames terug willen zien die thuis gemaakt waren van zijn collectie beelden en rozenkransen. Enkele 'kijkers' toonden zich juist bevreemd door het aantal Mariabeeldjes dat in de uitzendingen langskwam.

Reacties van derden

Vrijwel alle parochianen die aan het programma meewerkten kregen reacties op Zie je zondag! Natuurlijk allereerst uit de kring van direct betrokkenen: gezin, (schoon-)familie, parochie en vrienden. Soms ook van burens of collega's en zelfs - zoals in het geval van Michiel en Ramon - op straat tijdens het winkelen in Utrecht.

Ook pastoor Louis ontving erg veel reacties, die vooral positief en waardierend waren, ook van mensen die nooit in een kerk komen. Sommigen bleken daarbij ontroerd te zijn geweest door de verhalen van de geportretteerde parochianen.

En dat klinkt ook door in de afsluitende reactie van een Amersfoortse parochiaan: 'Ik vond vooral dat het heel liefdevol gemaakt is door de EO. En ik herken onze kerk hier zeker in: klein, open, warm en betrokken.

Met toewijding voor alles wat bij de kerk en de zondagse liturgie hoort.'

Waarvan acte.

Ben van 't Erve en Henk Knol

Landelijk

Bisschopswijding en installatie



De aartsbisschop-elect van Utrecht, Mgr. Bernd Wallet zal op zaterdag 7 november 2020 de bisschopswijding ontvangen in de Grote of Lebuïnuskerk te Deventer. De dag erna vindt zijn installatie plaats in de kathedrale Sinte Gertrudis-kerk in Utrecht. Wallet werd op 15 februari jongstleden door het Utrechtse Kapittel gekozen maar vanwege de 'Coronacrisis' moest zijn wijding worden uitgesteld.

Alhoewel de wijdingsplechtigheid normaliter in de Utrechtse kathedraal plaatsvindt, bleek dat vanwege de restricties in het kader van het COVID-19 virus tot nader orde niet mogelijk. Daarom is besloten naar een passende andere locatie uit te wijken, die is gevonden in de Lebuïnuskerk in Deventer.

Naast priesters en gelovigen en andere direct betrokkenen uit het aartsbisdom Utrecht en het bisdom Haarlem worden ook tal van buitenlandse bisschoppen – die de aartsbisschop mede zullen wijden – en andere hoogwaardigheidsbekleders verwacht. De installatie van de aartsbisschop vindt wel plaats in Utrecht.

Zaterdag 7 november, vanaf 11.00 uur – bisschopswijding van Mgr. Bernd Wallet in de Grote of Lebuïnuskerk, Kleine Poot 7 te Deventer

Zondag 8 november, vanaf 15.00 uur – installatie van Mgr. Bernd Wallet als aartsbisschop van Utrecht in de Sinte Gertrudis-kathedraal, Willemsplantsoen 2 te Utrecht

Tent voor de ziel

De laatste jaren gaan Marjolijn en ik, samen met de jongens naar een van de conventies van de Charismatische Werkgemeenschap Nederland (CWN). Hoewel dat zeker geen straf is (integendeel!), 'moet' ik daar zijn in de hoedanigheid van contactpersoon namens de Oud-Katholieke Kerk. Marjolijn en de jongens gaan op persoonlijke titel. Soms gaan er vrienden mee en altijd treffen we andere oud-katholieken te midden van veel protestantse broeders en zusters. Weer of geen weer, de sfeer is er altijd opperbest. Er zijn interessante workshops, lezingen op niveau en geweldig leuk kinderwerk. Op vrijdagavond is er meestal een oud-katholieke eucharistieviering waarin mensen de ziekenzalving kunnen ontvangen. Wil je er meer over weten, schiet mij of Marjolijn dan vooral aan. We zouden het erg leuk vinden als er parochianen zijn die wel eens een kijkje zouden willen nemen.



De najaarsconventie van 2020 vindt dit jaar onder aangepaste omstandigheden plaats op De Betteld in Zelhem van 22 tot en met 25 oktober. Dit jaar is het thema: 'Tent voor de ziel'. Sprekers zijn onder meer: Samuel Lee (Theoloog des Vaderlands), dorpskerktheoloog Jacobine Gelderloos en auteur Reinier Sonneveld.

Pastoor Louis

Evensong

Al vanaf 2002 worden onder auspiciën van de Raad van Kerken in de Sint Joriskerk zes maal per jaar Vespers georganiseerd die het karakter hebben van een Choral Evensong.

Het St. Joris Kamerkoor, Capella Amersfoort, Vocaal Ensemble Vocht en de Amersfoortse Cantorij verlenen geregeld medewerking aan deze vieringen aan het eind van de zaterdagmiddag, 'bij het scheiden van de markt'.

Er wordt rekening gehouden met de coronamaatregelen, wat betekent dat maximaal 150 mensen aanwezig kunnen zijn. Volg de aanwijzingen op bij de ingang van de kerk. Aanvang 17.00 uur.

Hieronder de data van de nog komende Evensongs in dit kerkelijk jaar:
Zaterdag 19 september m.m.v. de Amersfoortse Cantorij o.l.v. Bas Ramselaar
Zaterdag 31 oktober m.m.v. het St. Joris Kamerkoor o.l.v. Wouter Verhage

Warm aanbevolen, de toegang is vrij
 (collecte na afloop).

EVENSONG



Er mocht weer gezongen worden op 6 september 😊

Agenda

iedere zondag om 10.00 uur viering (aanmelden verplicht)

iedere derde vrijdag vanaf 19.30 uur Taizéviering (aanmelden verplicht)

september

wo	16	16.00	Joriszaal	Vergadering kerkbestuur
		19.30	Kerk	Gemeentevergadering
za	19	17.00	Joriskerk	Evensong
zo	27	10.00	Kinderkerk	Start schoenendozenactie
wo	30	middag	Joriszaal	Seniorencafé (aanmelden verplicht)

oktober

do	8	10.00	Bergkerk	Provinciale synode
wo	14	16.00	Joriszaal	Vergadering kerkbestuur
do	22		Zelhem	Najaarsconventie CWN
za	31	17.00	Joriskerk	Evensong

november

wo	4	16.00	Joriszaal	Vergadering kerkbestuur
za	7	11.00	Deventer	Wijding aartsbisschop Bernd Wallet
zo	8	15.00	Utrecht	Installatie aartsbisschop Bernd Wallet
zo	8	23.59		Kopijsluiting Joris op 't Zand
wo	13	11.00	Joriszaal	Redactievergadering Joris op 't Zand
za	21			Synode
zo	22			Joris op 't Zand komt uit

Stichting Oud-Katholieke
Uitgeverij Pascal

GOD IS GROTER DAN ONS HART

> Verschijnt eind oktober
2020 bij uitgeverij Kok

**Antonius Jan Glazemaker
(1931-2018), aartsbisschop in
een tijd van verandering**

Lydia Janssen schreef in 'God is groter dan ons hart' de biografie van Antonius Jan Glazemaker (1931-2018). Als pastoor, bisschop van Deventer en vooral als aartsbisschop van Utrecht speelde Glazemaker een belangrijke rol in de ontwikkelingen van de Oud-Katholieke Kerk tussen 1950 en 2000. Hoe lukte het hem om de besluitvorming over heikele onderwerpen zoals het wijden van vrouwen tot priester, het zegenen van homoseksuele relaties en de modernisering van de liturgie zo te laten verlopen dat polarisatie werd voorkomen? Zat hem dat alleen in zijn bestuursstijl of had het ook te maken met zijn Godsbeeld? Op zoek naar het antwoord op deze vragen sprak de auteur met talloze



betrokkenen en deed ze uitvoerig archiefonderzoek. Zoveel van wat nu vanzelfsprekend lijkt, kwam pas een paar decennia geleden en vaak met de nodige moeite tot stand. Het boek is voor iedere toetredere een must om te lezen en voor iedere geboren oud-katholiek een feest van herkenning. De winkelprijs van dit kloeke boek met hardcover en circa 368 pagina's bedraagt € 24,99.

Uitgeverij Pascal biedt de mogelijkheid om deze uitgave alvast te bestellen voor de prijs van € 17,99. Deze actie geldt tot 15 oktober 2020.

Geef uw bestelling door via e.verhey@okkn.nl met vermelding van naam en volledig adres en betaal het bedrag op rekening NL70 INGB 0000 005744 ten name van St. Oud-Kath. Uitgeverij Pascal.

*Begin november wordt uw bestelling thuis gestuurd als de betaling is ontvangen.
Bestellingen zonder betaling worden niet in behandeling genomen.*

Effata

Hij hoorde niet zijn adem in en uit,
geen bonzend bloed wanneer hij op één oor lag.
Geen voetstap, klopsignaal of donderslag
legde hem uit wat klank was, wat geluid.

Miste verhalen, want zijn wereld zweeg
een oorverdovend leven lang.
Zo miste hij, toen rabbi Jezus kwam,
alles wat je zomaar gratis te horen kreeg.

Maar Jezus boort de vingers in je oren,
je ziet hem staan, je voelt gebarentaal,
hij legt spraakwater op je tong, zegt: Effata.

Wie voelen kan, moet ook nog horen:
het is Gods stem die door het universum zucht.
Een groots en wonderlijk gerucht.

Ria Borkent

(bij Marcus 7: 31-37, overgenomen uit *Schriftgedichten, poëzie bij het kerkelijk jaar*, Heerenveen 2013)

Internetadressen: Parochie: <http://amersfoort.okkn.nl>
Landelijk: <http://okkn.nl/>
[facebook.com/okknamersfoort.nl](https://www.facebook.com/okknamersfoort.nl)

Redactie Joris op 't Zand:

Ben van 't Erve, Henk Knol, Wilma van Oevelen en Louis Runhaar

Kopij: ✉ redactie@amersfoort.okkn.nl

Kopijsluiting: 8 november 2020

Administratie Joris op 't Zand
Birkstraat 102
3768 HL Soest
✉ jorisoetzand@gmail.com

Retouradres: zie binnenzijde

Oud-katholieke parochie Amersfoort
Joris op 't Zand
Redactie: ✉ redactie@amersfoort.okkn.nl

Nr. 2020 03